

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗ

Χαροκόπιον και Παράδεσσον

Ι. Μ. ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	9
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ	15
1. Ἀπὸ τὴν προνεωτερικότητα	
στὴν μετατανωτερικότητα	29
2. Ἡ ἀπλότητα τοῦ Θεοῦ	55
3. Τὸ πνεῦμα τῆς χριστιανικῆς ἡθικῆς	71
4. Περιορισμοὶ καὶ ἐλευθερία	93
5. Κρίση καὶ ἀναστροφὴ	109
6. Σύνθεση ἀντιθέσεων	133
7. Ἡ πραγμάτωση τοῦ ἀδυνάτου	155
8. Ἡ δύτολογία τοῦ μίσους	173
9. Οἱ ἀλλαγές στὴν οἰκογένεια	191
10. Ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος	203
11. Ὁ τόκος κατὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας	229
12. Ὁρθόδοξος μοναχισμὸς καὶ σύγχρονος κόσμος	255
13. Ἡ συμβολὴ τοῦ ἀθωνικοῦ μοναχισμοῦ	
στὴν πνευματικὴν ζωὴν	277
14. Ἐπίλεγόμενα μετανεωτερικότητας	289
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ	309

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

‘Ο ἀνθρωπος ἔχει ἔμφυτη τὴν τάση γιὰ γνώση, γιὰ δημιουργία, γιὰ ἀνακάλυψη καὶ βίωση κάποιου καινούργιου, κάποιου «καινοῦ». Αὐτὸ διαφαίνεται σὲ ὅλη τὴν ἐπίγεια δραστηριότητά του· στὸ ἐπάγγελμα, στὴν τέχνη, στὴν ἐπιστήμη, στὴν διανόηση, στὸν τρόπο τῆς ζωῆς του. Είναι ὅμως ὅλα ὅσα κατορθώνει ἢ ὅσα κατακτᾶ στὴν πραγματικότητα «καινά» ἢ μήπως ἀποδεικνύονται τελικῶς κενά;

«Οὐδὲν καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον», λέει ὁ Ἐκκλησιαστής (Ἐκκλ. 1,9). Τὸ καινὸ δὲν εἶναι ἢ ὅποιαδήποτε νέα φιλοσοφικὴ θεωρία ἢ ἡ νέα διανοητικὴ δημιουργία ποὺ μπορεῖ νὰ ίκανοποιήσει τὴν ἀνθρώπινη διάνοια, οὔτε ἡ καινή, ἡ νέα ἐφεύρεση καὶ τὸ ἐκπληρικὸ ἐπίτευγμα τῆς τεχνολογίας ποὺ μπορεῖ νὰ φέρει ὄνεση καὶ ἔξυπηρέτηση στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἢ γενικὰ στὴν ὄλικὴ καὶ διανοητικὴ του ὑπόσταση, ἀλλὰ καινὸ μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ ἀνακαινίσει, νὰ ζωοποιήσει ὅλον τὸν ἀνθρώπο.

Τὸ ἀληθινὰ καινὸ γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ καὶ τὴν ζωή του δὲν βρίσκεται «ὑπὸ τὸν ἥλιον»· δὲν πηγάζει ἀπὸ τὸν κτιστὸ κόσμο, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀκτιστὴ Χάρη ἢ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ δημιούργησε τὸν κόσμο, αὐτὴ τὸν συντηρεῖ καὶ αὐτὴ τὸν ὁδηγεῖ στὴν τελείωσή του. Μὲ αὐτὴν προικίστηκε ὁ πρωτόπλαστος κατὰ τὴν δημιουρ-

γία του, τὴν ἔχασε κατόπιν μὲ τὴν πτώση. Ἡ σάρκωση ὅμως τοῦ Θεοῦ Λόγου μὲ ὅλη τὴν κοσμοσωτήρια οἰκονομία Του, δηλαδὴ τὴν διδαχήν, τὰ πάθη, τὴν σταύρωσην, τὴν ἀνάστασην καὶ ἀνάληψή Του ὁδήγησαν στὴν Πεντηκοστήν, στὴν ἔλευση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ἡ Χάρις τοῦ Ἅγιου Πνεύματος πλέον σκηνώνει μὲ ἐναν τελειότερο καὶ μονιμότερο τρόπο στὴν καρδία τοῦ ἀνθρώπου. «Τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον εἶναι ὁ Χριστός», τονίζει ὁ ὄγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, καὶ ὅποιος κοινωνεῖ μὲ τὸν Χριστὸν γίνεται καὶ αὐτὸς καινός, «καινὴ κτίσις» (Β' Κορ. 5,17).

Οσο καὶ ἀν ἀλλάζουν κοινωνικά, οἰκονομικὰ καὶ πολιτισμικὰ οἱ καιροί, ὁ ἀνθρωπος παραμένει οὐσιαστικὰ ὁ ἕδιος μὲ ἀμαρωμένο τὸ κατ' εἰκόνα. Ὁ ἀνθρωπος ποὺ δὲν ἔχει αὐτοπροσδιορισθεὶ θετικὰ ἐνώπιον τοῦ δημιουργοῦ καὶ σωτήρα Θεοῦ χάνει τὴν γραμμὴ πλεύσης, ἀποπροσανατολίζεται καὶ βαδίζει ἀλλότριες καὶ ἐπικινδυνες ὅδούς. Καὶ γιὰ αὐτὸν ἴσχυει τελικὰ αὐτὸ ποὺ ἀναφέρει ὁ Ψαλμωδός, «ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὡν οὐ συνῆπεν παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσιν τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλ. 48,13).

Ἡ νεωτερικότητα, ποὺ θεοποίησε τὴν λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁρθολογικοποίησε τὰ πάντα, ὀκόμα καὶ τὸν Θεό, ἔφερε μία ἀνατροπὴ στὸν τρόπο τῆς ζωῆς, στὰ πρότυπα ζωῆς ἀλλὰ καὶ σὲ αὐτὸν τὸν ἕδιο τὸν ἀνθρωπο. Ὁ βαθὺς καὶ εὐφρέστατος σύγχρονος φιλόσοφος Charles Taylor στὴν ἐμβριθῆ μελέτη του μὲ τίτλο Πηγὲς τοῦ Έαυτοῦ, ἔχει βγάλει ἔνα πολὺ ἀξιόλογο συμπέρασμα, ὅτι «ἡ ἐπιβολὴ τοῦ νεωτερικοῦ ἀτόμου ἔχει γεν-

νήσει μία ἐσφαλμένη κατανόηση τοῦ ἔαυτοῦ». Δηλαδὴ δὲ ἀνθρωπος δὲν γνωρίζει πλέον τί εἶναι ὁ ἀνθρωπος. Στὴν συνέχεια ἡ μετανεωτερικότητα κονιορτοποίησε κάθε ἀξία, κάθε θεσμό, ὥστε πλέον νὰ μὴν ὅμιλούμε μόνο γιὰ ἐσφαλμένη κατανόηση τοῦ ἔαυτοῦ, ἀλλὰ γιὰ πλήρη διάλυση του, ἡ δποία φανερώνει παντελῆ ἄγνοια τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου ως δημιουργημένου «κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὄμοιώσιν» Θεοῦ. Ὁ ἔαυτός, δὲ ἔσω ἀνθρωπος ἔχει πλέον σαπίσει, ἔχει νεκρωθεῖ. Ἰσως ὅμως ἀπὸ αὐτὴν τὴν σήψη, ἀπὸ αὐτὴν τὴν νέκρωση νὰ βγεῖ κάτι καλό. «Ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει» (Ιωάν. 12,24).

Θὰ ἔπρεπε τὸ ἄκρως ζητούμενο ἀπὸ τὸν σημερινὸν ἀνθρωπο πνὰ εἶναι ἡ εὑρεση τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, γιατὶ οὐσιαστικὰ αὐτὸς εἶναι ὁ κρύφιος πόθος τῆς καρδίας κάθε ἀνθρώπου. Ἡ θεία Χάρις ἀνακαινίζει τὸν ἀνθρώπο, νοηματοδοτεῖ τὴν ζωή του, τὸν δλοκληρώνει, τὸν τελειοποιεῖ, τὸν ἀφθαρτοποιεῖ. Ἡ θεία Χάρις προσβλέπει στὸν ὁμαρτωλό, στὸν ἄσωτο μὲ μητρικὴ συμπάθεια. Ὁ ἀνθρωπος σὲ δποιο βάθος ὁμαρτωλότητος καὶ ἀν καταπέσει ἡ θεία Χάρις μπορεῖ νὰ τὸν ἀνακαινίσει, ἀν βέβαια καὶ αὐτὸς συνεργήσει μὲ τὴν ἐλεύθερη προαίρεσή του. Δὲν ὑπάρχει ἀπόγνωση, ἀπελπισία, μοναξίᾳ γιὰ τὸν ἀνακαινισμένο ἐν Χριστῷ ἀνθρώπο, ἀλλὰ μόνο εἰρήνη, ἐλπίδα, χαρά, φῶς, ὄγκη. Μπορεῖ νὰ ζεῖ μὲ θλίψεις, μὲ δοκιμασίες, νὰ σηκώνει τὸν σταυρό του, ὅμως ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ δίνει τέτοια χαρὰ στὴν φυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ καθίσταται «πεπληρωμένη» καὶ ἀναφαίρετη.

Δὲν νοεῖται ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἡ θέωσή του, δίχως τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Αὕτη συγκροτεῖ καὶ ζωοποιεῖ τὴν Ἐκκλησία, βιώνεται καὶ διαφυλάσσεται στὴν Παράδοσή της. Ἡ Παράδοση δὲν εἶναι ἡ ἀπλὴ παραδοχὴ τοῦ παρελθόντος, οὔτε κανὸν ἡ συντήρησή του στὸ παρόν. Ἡ Παράδοση συνυφαίνεται μὲ τὴν ζωὴν, τὴν σύγχρονη κάθε φορὰ ζωὴν. Παράδοση εἶναι νὰ παραλαμβάνεις καὶ νὰ μεταδίδεις. Αὐτὸ ποὺ παρέλαβαν οἱ Ἀπόστολοι ἀπὸ τὸν Ἱδιο τὸν Χριστό, «ὅτι ἀκηρόαμεν τοῖς δόφθαλμοῖς ἡμῶν, ὅτι θεασάμεθα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς» (Α΄ Ἰωάν. 1,1), αὐτὸ παρέδωσαν στοὺς πιστοὺς γιὰ νὰ κοινωνήσουν μέσω αὐτῶν μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης. Στὴν ζωὴ τῆς παραδόσεως καὶ μεταδόσεως ὑπάρχει ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ ποὺ παρατείνεται στοὺς αἰδῶνες.

Οἱ Πατέρες, οἱ φορεῖς τῆς Παραδόσεως, δὲν γνώρισαν διανοητικὰ τὸν Θεό, ἀλλὰ «ἔπαθαν τὰ θεῖα» γιὰ αὐτὸ καὶ καινοτόμησαν σὲ κάθε ἐποχή. Οἱ Πατέρες δὲν ἦταν συντηρητικοὶ ἢ φονταμενταλιστές, ἀλλὰ ἀνθρωποί ποὺ βίωναν τὴν Παράδοση, τὴν Χάρη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, καὶ εἶχαν συνεχῶς τὴν θεία ἔμπνευση ὥστε νὰ προβάλλουν ἀνόθευτο τὸ Εὐαγγέλιο στὴν ἐποχή τους, πάντοτε ἐπίκαιρο καὶ καινό. Ἡ Παράδοση, ἡ ἀληθινὴ Παράδοση, ὅχι ἡ παραδοσιαρχία μὲ τὴν προσκόλληση στοὺς τύπους καὶ στὸ γράμμα τοῦ νόμου, εἶναι πάντα καινοτόμος.

Μὲ πολλὴ χαρὰ συμπεριλαμβάνουμε στὶς ἐκδόσεις τῆς Μονῆς μας καὶ τὸ νέο αὐτὸ βιβλίο τοῦ σεβαστοῦ

καὶ ὀγαπητοῦ μας καθηγητοῦ κ. Γεωργίου Μαντζαρίδου καὶ εὐχόμεθα σὲ ὅλους τοὺς ἀναγνῶστες νὰ ἀνακινισθοῦν μέσω τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ «ἐνδυθοῦν τὸν καινὸν ἄνθρωπον, τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα» (βλ. Ἐφεσ. 4,24).



‘Ο Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Είμαστε έλευθεροι ή νομίζουμε ότι είμαστε έλευθεροι; Ή απάντηση θὰ μποροῦσε νὰ είναι: Νομίζουμε ότι είμαστε έλευθεροι, ἐπειδὴ είμαστε έλευθεροι. Πῶς δημοσίευμε νὰ πούμε ότι είμαστε έλευθεροι, όταν βρισκόμαστε μέσα σὲ ἔνα πλήθος δεσμεύσεων καὶ περιορισμῶν σὲ δλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ζωῆς μας (στὸ φυσικό, τὸ βιολογικό, τὸ φυχολογικό, τὸ κοινωνικὸ κ.ἄ.); Γιὰ νὰ απαντήσουμε στὸ ἔρωτημα αὐτό, πρέπει νὰ λάβουμε ὑπόψη δύο πράγματα:

α) Η έλευθερία δὲν ἔγκειται μόνο σὲ κάτι ποὺ ὑπάρχει ὡς δεδομένο στὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ σὲ κάτι ποὺ προβάλλει ὡς ζητούμενο. Ο ἄνθρωπος είναι δυνάμει έλευθερος, ἀλλὰ καὶ καλεῖται νὰ ἀναπτύξει τὴν έλευθερία του στὸν βαθμὸ ποὺ διατίθεται καὶ μπορεῖ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς του.

β) Η ἄνθρωπινη έλευθερία δὲν είναι ἀπόλυτη ἀλλὰ περιορισμένη. Μολονότι δημοσίευμαστε καὶ δεσμευόμαστε ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες, είμαστε έλευθεροι νὰ ἐπιλέγουμε κάποιον σκοπό. Ἐδώ ἔγκειται τελικὰ καὶ ἡ έλευθερία μας· στὴν αὐτεξουσιότητα. Η έλευθερία μας δηλαδὴ ἔγκειται στὴν δυνατότητα ἐπιλογῆς κάποιου σκοποῦ. Ο σκοπὸς ποὺ ἐπιλέγουμε διαποτίζει δλες τὶς ἐπιμέρους πρά-

ξεις καὶ ἐνέργειές μας, οἱ ὅποιες μὲ τὴν σειρά τους ἐκφράζουν τὴν ἐλευθερία μας.

“Οποιος ταξιδεύει χωρὶς σκοπό, κοπιάζει χωρὶς λόγο! Ό προσδιορισμὸς κάποιου σκοποῦ δημιουργεῖται πάντοτε μέσα στὸ πλαίσιο τῶν δεσμεύσεων καὶ τῶν περιορισμῶν ποὺ ὑπάρχουν. Οἱ δεσμεύσεις καὶ οἱ περιορισμοὶ αὐτοὶ δὲν καταργοῦν τὸ αὐτεξούσιο, ἀλλὰ προσφέρονται ως τόποι καὶ τρόποι, ὅπου δοκιμάζεται τὸ αὐτεξούσιο καὶ καλλιεργεῖται ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου.

Οἱ περιορισμοὶ στοὺς ὅποιους ὑπόκειται ὁ ἀνθρώπος θεωροῦνται καὶ ἀντιμετωπίζονται συχνὰ ὡς προσδιορισμοί. Ἐκλαμβάνονται δηλαδὴ ὡς ἀπόλυτα προσδιοριστικοὶ παράγοντες τῆς συμπεριφορᾶς καὶ τῆς ζωῆς του. Αὐτὸ δῆμως δὲν εἰναι ἀκριβὲς γιὰ τὸν λογικὸ καὶ αὐτεξούσιο ἀνθρωπὸ. Μπορεῖ κάποιοι φυσικοὶ ἢ ψυχικοὶ περιορισμοὶ νὰ ἀσκοῦν πιεστικὲς ἐπιδράσεις στὸν ἀνθρωπὸ, ἀλλὰ ποτὲ δὲν μποροῦν νὰ καταλύσουν τελείως τὸ αὐτεξούσιο του. Ἀκόμα καὶ τὸ ἔνστικτο τῆς αὐτοσυντηρήσεως, ποὺ ἀσκεῖ τὴν ἰσχυρότερη πίεση στὸν ἀνθρωπὸ, ἐλέγχεται ἀπὸ τὸ αὐτεξούσιο του. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ ζῶα αὐτὸς μπορεῖ νὰ πεινᾶ καὶ νὰ μὴ φάει, ἐνῶ ἔχει τροφή (π.χ. νηστεία). Μπορεῖ νὰ προτιμήσει τὸν θάνατο, ἐνῶ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ παραμείνει στὴν ζωή (π.χ. μάρτυρες).

1. Βλ. Μάρκου Ἐρημίτου, *Περὶ νόμου πνευματικοῦ* 54, PG 65,912D.

Ἐνας πολυδιάστατος περιορισμὸς μὲ τὸν ὅποιο δεσμεύεται, ἀλλὰ καὶ ταυτόχρονα ἐκφράζεται καὶ καλλιεργεῖται ἡ ἐλευθερία, εἰναι ὁ κοινωνικὸς «νόμος» μὲ τὴν ἔννοια ποὺ ἀπέδωσε στὸν ὄρο αὐτὸν ὁ E. Durkheim. Εἶναι δηλαδὴ τὸ σύνολο τῶν παραγόντων ἐκείνων (ἡθῶν, ἐθίμων, γλώσσας, νομοθεσίας κ.τ.λ.), ποὺ συνέχουν καὶ διέπουν τὴν κοινωνικὴν ζωήν. Μὲ τὴν διαδικασία τῆς κοινωνικοποιήσεως ὁ «νόμος» αὐτὸς ἐσωτερικεύεται καὶ ἀφομοιώνεται ἀπὸ τὰ μέλη τῆς κοινωνίας. Ἔτσι κανεὶς δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι «συνέχεται», δηλαδὴ ὅτι δεσμεύεται ἀπὸ τὸν νόμο αὐτὸν, ἀλλὰ τὸν θεωρεῖ συνυφασμένο μὲ τὸ εἶναι του. Τὸν βλέπει ως αὐτονόητο παράγοντα, μὲ τὸν ὅποιο καὶ μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ ὅποίου ἀσκεῖ καὶ καλλιεργεῖ τὴν αὐτεξουσιότητά του. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι αὐταπάτη ἀλλὰ πραγματικότητα.

Κανεὶς δὲν ἀντιμετωπίζει τὴν μητρική του γλώσσα ως δεσμευτικὸ παράγοντα ποὺ περιορίζει τὴν σκέψη ἢ τὴν ἐκφρασή του. Ἀντιθέτως τὴν αἰσθάνεται ως μέσο καὶ προνόμιο ποὺ τὸν βοηθάει νὰ ζήσει καὶ νὰ ἐκφράσει τὴν αὐτεξουσιότητά του. Παραταῦτα ἡ γλώσσα ἀσκεῖ σοβαρὸ περιορισμὸ καὶ προσδιορισμὸ στὸν ἄνθρωπο. Ο καθένας σκέφτεται καὶ ἐκφράζεται μὲ τὴν γλώσσα του. Ἐν ἐπιχειρήσει νὰ παραβεῖ κάποιους βασικοὺς συντακτικοὺς ἢ γραμματικοὺς κανόνες στὸν προφορικὸ ἢ τὸν γραπτό του λόγο, θὰ διαπιστώσει ἀμεσες ἐπιπτώσεις στὶς κοινωνικές του σχέσεις. Ἔξ ἀλλου μὲ τὴν γλώσσα ἐκδηλώνεται, ἀλλὰ καὶ διαμορφώνεται τὸ ἥθος τοῦ ἀνθρώπου. Γι' αὐτὸ

ἀποδίδεται μεγάλη βαρύτητα, ίδιαιτέρα μάλιστα ἀπὸ τὴν Ἅγια Γραφὴν καὶ τὴν πατερικὴν παράδοσην στὸν ἔλεγχο τῆς γλώσσας. Οὐτοιούσιος δὲ εἶπε: «Πᾶν ρῆμα ἀργὸν δὲ ἐὰν λαλήσωσιν οἱ ἄνθρωποι, ἀποδώσουσι περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως»². Καὶ ὁ Μ. Βασίλειος ἐπισημαίνει ὅτι ἡ πιὸ πρόχειρη καὶ πολύτροπη ἀμαρτία εἰναι αὐτὴ ποὺ πραγματοποιεῖται μὲ τὴν γλώσσα³.

Τὸ ίδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ἥθη, τὰ ἔθιμα, τοὺς κανόνες καὶ τοὺς τρόπους συμπειφορᾶς, δπως καὶ μὲ δλα τὰ καθιερωμένα αὐτονόητα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Όλοι τὰ ἀκολουθοῦνται καὶ συμμορφώνονται ἀβίαστα μὲ αὐτά. Κάθε σημαντικὴ παρεκτροπὴ ἢ παράλεψη ἀντιμετωπίζεται ως ἀποκλίνουσα ἢ νοσηρὴ συμπειφορά. Άλλα καὶ ταυτόχρονα μέσα σὲ αὐτὰ ζοῦν καὶ ἀσκοῦν τὴν ἐλευθερία τους. Ἐτοι γίνεται φανερὸ δτι ἡ ἀνθρώπινη ἐλευθερία ἀναπτύσσεται ως ἀδιάκοπη διαλεκτικὴ μεταξὺ τῆς αὐτεξουσιότητος ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ καὶ τῶν δεσμεύσεων καὶ περιορισμῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη.

Τὸ φαινόμενο αὐτὸ προσλαμβάνει ριζικότερη ἴσως μορφὴ στὸ βιολογικὸ καὶ τὸ φυχολογικὸ ἐπίπεδο.

2. *Ματθ.* 12,36. Πρβλ. καὶ *Ψαλμ.* 33,14. *Ἐκκλ.* 3,7. *Τακ.* 1,26. Α' *Πέτρ.* 3,10.

3. Μ. Βασίλειος, *Ομιλία εἰς Ψαλμὸν* 33,9, PG 30,373BC. Πρβλ. καὶ Γ. Μπαμπινιώτη, «Ἡ ἥθικὴ τῆς γλώσσας στὸν Χρυσόστομο», στὸ *Χρυσόστομικὸ Συμπόσιο*, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας, σ. 583-587.