

ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

# ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ



ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Στ' έκδοση  
Βελτιωμένη και επαυξημένη

*Τὰ πλήρη στοιχεῖα μαζί τὶς ἐπιστολὲς  
αὐτῶν ποὺ μᾶς γνωστοποίησαν τὰ θαύματα βρίσκονται  
στὸ Ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου.*

Α΄ ΕΚΔΟΣΗ: 2007

Β΄ ΕΚΔΟΣΗ: 2008 (ἐπαυξημένη)

ΣΤ΄ ΕΚΔΟΣΗ: 2019 (βελτιωμένη καὶ ἐπαυξημένη)

ISBN: 978-960-7735-48-5

Διεύθυνση ἐκδόσεως: Ἱ.Μ. Μονὴ Βατοπαιδίου

Ἡλεκτρονικὴ σελιδοποίηση: Φωτεινὴ Τεκέογλου

Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια: Καίτη Μαντζαρίδου

Ἐκτύπωση: Athensprint

Βιβλιοδεσία: Κυπρὴς Ἐκδοτικὴ ΙΚΕ

# Θαύματα τῆς Ἁγίας Ζώνης



ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Ἀπολυτίκιον  
τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου.  
Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ὡς ἀσύλητον πλοῦτον τὴν θείαν Ζώνην σου,  
Βατοπαιδίου ἢ Μάνδρα καὶ ἀγαθῶν χορηγόν,  
παμμακάριστε κατέχουσα κραυγάζει σοι· ζῶσον  
ἡμᾶς τοὺς εὐλαβῶς, προσιόντας εἰς αὐτήν, δυ-  
νάμει αὐτῆς τῆς θείας, καὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ δολίου  
λύσον, διάσωσμά Παρθένε πιστῶν.

*Ἡ Ἁγία Ζώνη, τὸ χαριτόβρυτο κειμήλιο τῆς Κυρίας Θεοτόκου.*



## Πρόλογος

**Τ**ὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων Του, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐρμηνεύσει καὶ νὰ ἐξηγήσει ἡ ἀνθρώπινη λογική, λέγονται θαύματα. Ὁ Θεὸς συνεχῶς θαυματουργεῖ. Αὐτὸ φανερῶνει ὁ λόγος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, «ὁ Πατὴρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται...» (Ιωάν. 5,17). Μὲ τὶς ἄκτιστες ἐνέργειές Του ὁ Θεὸς προνοεῖ, συντηρεῖ, καὶ συγκρατεῖ ὅλη τὴν κτίση, ὅλη τὴν δημιουργία. Ὁ Θεὸς δηλαδὴ κρατεῖ τὴν κτίση ὅπως τὴν δημιούργησε, τὴν συντηρεῖ καὶ τὴν προστατεύει μὲ τὴν θεία φροντίδα του. Ἔτσι μέσα στὸν φυσικὸ κόσμο συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως ἐκδηλώνονται οἱ ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ ποὺ παράγουν φυσικά, κτιστὰ ἀποτελέσματα. Ζοῦμε λοιπὸν ἓνα ἀδιάκοπο θαῦμα. Ὅλες οἱ ἰκανότητες ποὺ ἔχουμε ἐνεργοποιοῦνται μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν ὁ Θεὸς πάρει τὴν ἐνέργειά Του ἀπὸ μία ἰκανότητά μας, τότε τὴν χάνουμε. Τώρα ἔχω τὴν ἰκανότητα τῆς ὀράσεως. Βλέπω, γιὰ τὸ θέλει ὁ Θεός. Ἐὰν ὁ Θεὸς ἀφαιρέσει τὴν ἐνέργειά Του, μένω τυφλός.

*Ἐπιστροφή τῆς Ἁγίας Ζώνης ἀπὸ τὴν περιοδεία της στὴν Βέροια, 17-6-1996. Ὁ Καθηγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. Ἐφραίμ μὲ τὴν Ἁγία Ζώνη καὶ δίπλα του ὁ Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Βατοπαιδινός.*

Σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχουν φυσικοὶ νόμοι (μὲ τοὺς ὁποίους κυβερνᾶται ἡ φύση), ἀλλὰ πνευματικοὶ ἢ ἄκτιστοι λόγοι. Ἡ κτίσις ζεῖ, γιατί μετέχει στὴν δημιουργική, προνοητική καὶ ζωοποιὸ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός, ποὺ δημιούργησε τὸν κόσμον ἀπὸ τὸ μηδέν, δὲν τὸν ἐγκατέλειψε, ἀλλὰ τὸν κυβερνᾷ μὲ τὶς ἐνέργειές Του. Πολλὲς φορὲς βλέπουμε μίαν σταθερότητα στὴν ἐκδήλωση καὶ φανέρωση τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν Του. Ἔτσι θέλει νὰ ἐνεργεῖ ὁ Θεός. Στὴν προσπάθεια ποὺ κάνει ὁ ἄνθρωπος νὰ γνωρίσει τὸν φυσικὸν κόσμον ἀνακαλύπτει αὐτὴν τὴν σταθερότητα, τὴν καταγράφει καὶ τὴν ὀνομάζει «φυσικοὺς νόμους». Γι' αὐτὸ καὶ ὅταν βλέπουν οἱ ἄνθρωποι τὴν πραγματοποίησιν τῶν θαυμάτων τὴν ἐξηγοῦν ὡς ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ στὴν λειτουργία τῶν φυσικῶν νόμων. Τὸ θαῦμα ὅμως δὲν εἶναι παρέμβαση τοῦ Θεοῦ στὴν λειτουργία τῶν φυσικῶν νόμων, ἀλλὰ ἀποτέλεσμα τῆς ἀκτίστης Χάριτός Του στὴν κτίσις ποὺ δημιούργησε: «Ἀνοιξαντός σου τὴν χεῖρα τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος, ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται» (Ψαλμ. 103,28-29).

Μόνον ὁ Θεός ἔχει στὴν φύσιν Του τὴν δύναμιν νὰ κάνει θαύματα. Οἱ Ἅγιοι θαυματουργοὺν ἀπὸ τὴν Χάρη ποὺ πῆραν ἀπὸ Αὐτόν. Ἡ ἐνέργειά τους ὅταν θαυματουργοὺν δὲν εἶναι δική τους ἀνθρώπινη ἐνέργεια, ἀλλὰ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ὡς Ἁγία Ἁγίων ποὺ εἶναι, θαυματουργεῖ περισσότερο ἀπὸ κάθε Ἅγιο. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό. Ὅλα τὰ

πνευματικά χαρίσματα μεταδίδονται δια μέσου αὐτῆς καὶ στοὺς ἀγγέλους καὶ στοὺς ἀνθρώπους. Ἔχει «τὰ δευτερεῖα τῆς Τριάδος». Μετὰ τὴν Ἁγία Τριάδα ποὺ ἔχει τὰ πρωτεῖα, ἀκολουθεῖ ἡ Παναγία «ἀνωτέρα τῶν Χερουβείμ καὶ ἐνδοξότερα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφεείμ». Καὶ ἐπειδὴ ἔχει τὰ «δευτερεῖα τῆς Τριάδος», ὅ,τι θέλει τὸ μπορεῖ. Ὅπως λέει στὸ «Θεοτοκάριο» ἕνας ὕμνος γιὰ τὴν Παναγία μας, «ἔχεις τὸ δύνασθαι τοῦ θέλειν ἰσοτάλαντον», δηλαδή μπορεῖς ὅσα θέλεις.

Ἡ Παναγία Μητέρα μας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ ἀγαθότητά της, ἔχει ἄπειρες δυνατότητες νὰ μᾶς εὐεργετῇ. Γιατί; Μᾶς τὸ ἐξηγεῖ ὁ θεοτοκόφιλος Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στὸ ἔργο του «Ἑορτοδρόμιον». Ὁ εἰρμὸς τῆς ἐνάτης ᾠδῆς τοῦ Κανόνα τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: «Μὴ τῆς φθορᾶς διαπαίρα κυφορήσασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγω σάρκα δανείσασα» (δηλαδή: Παρθένε Θεοτόκε, ἐσὺ κυφορήσες χωρὶς ἢ παρθενία σου νὰ γνωρίσει φθορά, καὶ δάνεισες σάρκα στὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸν δημιουργὸ τῶν ὄλων). Ἐρμηνεύοντας τὸ τροπάριο ὁ Ἅγιος ἀναφέρεται στὸ δάνειο τῆς Θεοτόκου στὸν Υἱὸ της ποὺ τὸν ἔκαμε χρεώστη στοὺς ἀτελείωτους αἰῶνες.

«Ὅρα (πρόσεξε) ὅτι ὁ μελωδὸς δὲν εἶπεν ὅτι ἡ Παρθένος ἔδωκεν, ἢ παρέσχεν, ἢ ἄλλην τοιαύτην λέξιν, ἀλλ' ὅτι ἐδάνεισε σάρκα εἰς τὸν παντεχνήμονα (δημιουργὸν τῶν ἀπάντων) Λόγον τοῦ Πατρὸς, διὰ νὰ φανερώσῃ ὅτι ἡ Θεοτόκος διὰ τοῦ τοιούτου δανείου ἔκαμε χρεώστην εἰς τὸν ἑαυτὸν της τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Ἐδανείσθη γὰρ οὗτος ἀπὸ αὐτῆν, ὄχι δάνειον ἐξωτε-



ρικὸν χρημάτων ἢ ὑποστατικῶν, τὸ ὁποῖον ἀποδίδεται, ἀλλ' ἐδανείσθη δάνειον ἐσωτερικὸν ἐξ αὐτῆς τῆς φύσεως, ἦτοι ἐξ αὐτῶν τῶν φυσικῶν καὶ πανάγων αἱμάτων τῆς Θεοτόκου. Ὅθεν ὡς φυσικὸν δάνειον εἶναι καὶ παντοτινόν. Διό (γι' αὐτό) ἀκολουθῶς καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ χρεώστης παντοτινὸς εὐρίσκεται εἰς τὴν Μητέρα του.

Τί δὲ ἐκ τούτου συμπεραίνομεν; Ὅτι ἐπειδὴ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι χρεώστης εἰς τὴν Μητέρα του, πρῶτον μὲν χρεωστικῶς ἔπρεπε νὰ δοξάσῃ αὐτὴν μὲ ὅλας τὰς θεοπρεπεῖς δόξας καὶ τιμάς, μὲ ὅσας δὲν ἐδόξασε ποτὲ ἄλλον κτίσμα. Δεύτερον δὲ χρεωστικῶς πρέπει νὰ εἰσακούῃ τὰς ἰκεσίας καὶ αἰτήσεις ὅπου τῷ (τις ὁποῖες σ' αὐτὸν) προσφέρει ἡ Μήτηρ του... Εἶδες δόξας, ἀγαπητέ, εἶδες μεγαλεῖα τῆς Παρθένου;».

Στὸ βιβλίον αὐτὸ καταγράφονται θαύματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ποὺ ἔγιναν μὲ τὴν χαριτόβρυτο Τιμία Ζώνη της. Τὰ θαύματα τὰ περιγράφουν οἱ εὐεργετηθέντες μὲ ἐπιστολὰς ποὺ ἔστειλαν στὴν Ἱερὰ Μονή μας. Δὲν κρύβουν τὴν Χάρη, ὁμολογοῦν τὴν εὐεργεσία. Ἄλλοι πιστοὶ μᾶς ὁμολόγησαν προφορικὰ τὶς ἰάσεις τῶν ἀσθενειῶν τους, στοὺς τόπους ποὺ μεταφέραμε τὴν Τιμία Ζώνη γιὰ προσκύνηση, χωρὶς νὰ γράψουν ἐπιστολή. Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς ἐπιστολὰς ποὺ κατέχουμε στὸ ἀρχεῖο τῆς Μονῆς μας ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὀνόματα, ἔχουν καὶ πλήρεις διευθύνσεις, ἀκόμη καὶ τὸ τηλέφωνο τῶν ἀποστολέων. Ἐπειδὴ ὅμως κάποιοι μᾶς ζήτησαν νὰ κρατηθεῖ ἡ ἀνωνυμία τους, θεωρήσαμε καλὸ νὰ σημειώσουμε μόνον τὴν πόλη καὶ τὰ ἀρχικὰ

τῶν ὀνομάτων γὰρ ὅλους, ἐκτὸς κάποιων οἱ ὅποιοι ζήτησαν ἐγγράφως νὰ τὰ δημοσιεύσουμε. Παραθέτουμε δὲ ἀπὸ τὶς ἐπιστολὰς μόνον τὰ τμήματα ποὺ περιγράφονται τὰ θαύματα.

Ἡ Ἁγία Γραφή χρησιμοποιοῦ ἓνα καλύτερο ὄρο γὰρ νὰ ἐκφράσει τὸ θαῦμα· τὸν ὄρο «σημεῖον». Τὸ σημεῖον φανερώνει, δείχνει κάποιον. Φανερώνει τὸν Θεό. Τὸ θαῦμα εἶναι καλό, ὄχι γιὰτὶ θεραπεύεται κάποιος, ἀλλὰ γιὰτὶ ἀπλῶς φανερώνει τὸν Θεὸ στοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ σπουδαιότερο. Ἐμεῖς συνήθως κοιτάζουμε τὸ πρῶτο, τὴν θεραπεία, ποὺ εἶναι τὸ μικρό, καὶ ὄχι τὴν φανέρωση τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι τὸ μεγαλύτερο.

Αὐτὴν τὴν προσωπικὴ ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὴν ζωὴ τους ὁμολογοῦν οἱ χριστιανοὶ ποὺ δέχθηκαν τὶς εὐεργετικὲς ἐνέργειες τῆς Παναγίας. Τὸ εὐεργετικὸ ἀποτέλεσμα τοῦ θαύματος ἦταν τὸ θαῦμα τῆς ἐπιστροφῆς καὶ τῆς μετανοίας, τῆς φανερώσεως τοῦ Θεοῦ. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς εὐεργετηθέντες εἶχαν χαλαρὸ σύνδεσμο ἢ δὲν εἶχαν καμμία σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία. Μετὰ τὴν εὐεργεσία ποὺ δέχθηκαν ἔκλαψαν, κατάλαβαν τὸ λάθος τους, τὴν πνευματικὴ τους φτώχεια, καὶ τώρα ζοῦν ἀγωνιζόμενοι καὶ μετανοοῦντες.

Εἶναι συγκινητικὰ ὅσα ἀναφέρει ὁ Ἡλίας Μηνιάτης γὰρ τὴν προστασία τῆς Θεοτόκου στοὺς πιστοὺς, ἰδιαιτέρως στοὺς πονοῦντες καὶ θλιβομένους.

«Ὁρφανοὶ ποὺ στερηθῆκατε τοὺς γονεῖς σας. Γονεῖς ποὺ στερηθῆκατε τὰ παιδιά σας, σύζυγοι ποὺ στερηθῆκατε τοὺς συζύγους σας, ξένοι ποὺ χάσατε τὴν

πατρίδα σας, ἄρρωστοι ποὺ πονᾶτε, θλιμμένοι, σκλαβωμένοι, ἁμαρτωλοί, μὴ λυπεῖσθε. Ἐσεῖς ἔχετε μητέρα, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Μητέρα ποὺ σᾶς κυβερνᾶ στὴν ὀρφάνια σας, ποὺ σᾶς δίδει στὶς θλίψεις τὴν παρηγοριά, στὰ πάθη τὴν θεραπεία, στὶς ἁμαρτίες τὴν συγχώρηση. Μὴ λυπᾶσθε, ἐσεῖς ἔχετε μητέρα, τὴν Μητέρα τοῦ πόνου, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Χριστιανοί, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἱερεῖς, λαϊκοί, νέοι, γέροντες, ἄνδρες, γυναῖκες, πληγωμένοι, ὅσοι λατρεύετε τὸν Ἐσταυρωμένον Υἱὸν τῆς, τὴν Παρθένον νὰ ἐπικαλεῖσθε. Διὰ νὰ ἀπαλύνει ὁ πόνος σας καὶ νὰ σηκώνετε ἔτσι τὸν σταυρό σας, τὸν πόνο, τὴν θλίψη σας».

Εὐχόμαστε ἡ ἔκδοση τοῦ παρόντος βιβλίου ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονή μας νὰ στηρίξει τοὺς ἀμφιβάλλοντες στὴν πίστη καὶ νὰ χαροποιήσῃ τοὺς πιστοὺς αὐξάνοντας τὴν ἀγάπη τους πρὸς τὴν ὑπερύμνητη Θεοτόκο.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς  
Μεγίστης Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου

Ἰ. Ἰωάννης Ἐφραίμ

## Περιεχόμενα

Πρόλογος.....	9
Είσαγωγή.....	15
Ίστορία τῆς Ἁγίας Ζώνης.....	25
Παλαιὰ θαύματα.....	33
Νεώτερα θαύματα.....	43