

ΙΕΡΑ ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΉΜΩΝ
ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΩΤΟΥ

Ποίημα
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ



ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2020



Οσιώτατοι ὁ τε Ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης κύριος Ἐφραίμ καὶ οἱ λοιποὶ Πατέρες τῆς ἐν Ἀγίῳ Ὁρει Τεράξ Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Βατοπαιίου, τέκνα τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, χάρις εἴη τῇ ὑμῶν Ὁσιότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ.

Ἀγαλλόμενοι ἐπευλογοῦμεν τὴν μετὰ χεῖρας ἔκδοσιν τῆς Ἀσματικῆς Ἀκολουθίας καὶ τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, ιερῶν ποιημάτων, τὰ ὅποια συνέθισεν ὁ μακαριστὸς Γέρων Ἰωσήφ Βατοπαιινός.

Ἡ ὁσιακὴ μορφὴ τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ ἀποδεικνύει ὅτι εἰς τὴν ζωὴν τῆς Ἐκκλησίας δὲν ὑπάρχουν περίοδοι χωρὶς Ἅγιους, οἱ ὅποιοι ἐκπροσωποῦν τὸ ὀρθόδοξον δέον περὶ τοῦ ἀνθρώπου, ἐνσταλάζουν εἰς τὴν ζωὴν μας τὴν γεῦσιν τῶν Ἐσχάτων, ἀκτινοβολοῦν τὴν βεβαίαν ἐλπίδα καὶ τὴν δόξαν τῆς Ἀναστάσεως, μαρτυροῦν περὶ τῆς ἐλθούσης Χάριτος καὶ περὶ τῆς ἐρχομένης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Πολλὰ ὁφεῖται τὸ Ἅγιώνυμον Ὅρος εἰς τὸ χαρισματικὸν τοῦτο τέκνον του, τὸ ὅποιον συνέβαλεν, δσσον οὐδεὶς τῶν συγγρόνων μας, εἰς τὴν ἀναγέννησιν τοῦ Ἀθωνικοῦ μοναχισμοῦ, καί, μὲ αὐτὸν ὡς κέντρον, εἰς τὴν ἀνάκλαψιν καὶ ἀνόρθωσιν τοῦ μοναστικοῦ ἴδεώδους εὐρύτερον. Ὁ Ὁσιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής ὑπῆρξεν ὑπόδειγμα σκληρᾶς καὶ μακροχρονίου ἀσκήσεως, ἀνευ δυϊσμῶν, μὲ μοναδικὴν καὶ ἀμετακίνητον κατεύθυνσιν τὸν Θεὸν καὶ τὴν ἐπουράνιον Βασιλείαν Του. Οἱ πνευματικοὶ ἀγῶνες τοῦ Ὁσίου ἀπέδωκαν καρπὸν ἐκατονταπλασίονα. Πολυάριθμοι μοναχοὶ καὶ μοναχαὶ ἀνήκουν εἰς τὴν χορείαν ἐκείνων, οἱ ὅποιοι ἐνεπεύσθησαν ἀπὸ αὐτὸν καὶ ἡκολούθησαν τὸν ἀγγελικὸν βίον.

Θαυμάζομεν τοὺς ἄμλους τῶν θεομεθύστων ἀσκητῶν, τὴν ἀπροϋπόθετον ἐμπιστοσύνην των εἰς τὴν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁλικὴν ἀφιέρωσίν των εἰς τὸν Χριστόν, τὸν ἀσβεστον πόθιν τῆς αἰωνιότητος, τὴν ἀδιάλειπτον προσευχήν των ὑπὲρ πάντων τῶν κτισμάτων, τὴν ταπείνωσιν καὶ τὸν ἀνένδοτον ἀγῶνα των κατὰ τοῦ ιδίου θελήματος. Οἱ μοναχοὶ κρούουσιν μετ' ἐπιμονῆς τὴν πύλην τοῦ οὐρανοῦ, ζητοῦν καὶ φρονοῦν «τὰ ἄνω», καὶ ὅχι «τὰ ἐπὶ τῆς γῆς». Ως ἔχει προσφυῶς λεχθῆ, ὁ μοναχισμὸς εἶναι «ἐκκλησιαστικὸν γεγονός», καρπὸς καὶ ἐκφραστὴς τῆς ἀσκητικῆς καὶ ἐσχατολογικῆς ταυτότητος τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὥποια εἰς τὴν παράδοσίν μας ἀποτελεῖ ἀδιάσπαστον στοιχεῖον τῆς εὐχαριστιακῆς πραγματώσεώς της. Αὕτη ἡ ἀλήθεια θὰ διακηρύσσεται ἀχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, ὅσακις θὰ φάλλωνται ἡ Ἱερὰ Ἀκολουθία καὶ ὁ Παρακλητικὸς Κανὼν τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ.

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἐκφράζομεν τὴν εὐαρέσκειαν τῆς ἡμῶν Μετριότητος διὰ τὴν παροῦσαν ἔκδοσιν, ἐν ὅψει τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ Ὁσίου Γέροντος μετὰ τὴν ἀγιοκατάταξίν του· ἀπονέμοντες δὲ πᾶσιν ὑμῖν τὰς πατρικὰς εὐχὰς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν, ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πᾶσαν τὴν Βατοπαιδινὴν Ἀδελφότητα, ἵκεσταις τοῦ Ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, τὴν χάριν καὶ τὸ ἔλεος τοῦ ἐνδοξαῖομένου ἐν τοῖς Ἅγίοις Αὐτοῦ, Δομήτορος τῆς Ἐκκλησίας, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἄβικ', Αὐγούστου γ'
Φανταστικά Λαύρας Θεον Εὐχέμη.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Άγιος Ιωσήφ ο Ἡσυχαστής (1897-1959) ήταν ἔνας σπάνιος ἀνθρωπος, προικισμένος μὲ πολλὰ φυσικὰ χαρίσματα ὁ ὅποῖος ἀπὸ νεαρὸς δόθηκε ἐξ ὀλοκλήρου στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἀγωνίστηκε μὲ τέλεια αὐταπάρνηση καὶ πέτυχε τὸν ἀγιασμό. Σὲ ὅλο τὸν βίο του ἦταν αὐτηρὸς καὶ ἀνελέητος στὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ ἐπιεικής, συγκαταβατικὸς καὶ γεμάτος ἀγάπη γιὰ τοὺς ἀδελφούς, πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ τεκμήριο γνησίου ὄρθιδόξου ἀσκητισμοῦ. Ἡταν ἀμοιρος τῆς κοσμικῆς παιδείας, ἔγινε ὅμως σοφὸς στὰ θεῖα διὰ τῆς ἀσκητικῆς πράξεως καὶ τῆς θεοπτικῆς θεωρίας.

Ἐζησε σὲ μία περίοδο κατὰ τὴν ὥποια ὁ Ἅγιορειτικὸς καὶ ἐν γένει ὁ Ὁρθόδοξος μοναχισμὸς βρισκόταν σὲ ὑποτονία, διερχόταν μία κρίση. Υπῆρχαν βέβαια καὶ τότε στὸ Ἅγιον Ὄρος μεμονωμένες ὁσιακὲς καὶ ἀσκητικὲς μορφές, τοὺς ὥποιους γνώρισε καὶ ὠφελήθηκε πολὺ ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ ὁ Ἅγιος Ιωσήφ ἐπανέφερε στὸ σύγχρονό του μοναστικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ περιβάλλον, βιωματικὰ καὶ μεθοδικά, τὴν διδασκαλία τοῦ Ἅγιου Γρηγορίου Παλαμᾶ, τὴν νηπτικὴν ζωὴν, ἡ ὥποια ἀποτελεῖ τὴν βάση τῆς Ὁρθιδόξου Παραδόσεως. Ο μακάριος Γέροντας Γαβριὴλ Διονυσιάτης, πρόσωπο σεβαστό, ἀξιόπιστο καὶ ἀποδεκτὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἅγιορεῖτες καὶ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, σύγχρονος τοῦ Ἅγιου Ιωσήφ, ἔγραψε γιὰ αὐτόν: «Ἡ κοινὴ γνώμη φέρει αὐτὸν ὡς τὸν νηπτικῶτερον τῆς ἐποχῆς μας καὶ διορατικὸν καὶ ἡσυχαστήν, ἐξαιρεσιν ἀποτελοῦντα μεταξὺ τῆς ἡμετέρας γενεᾶς τῶν ὀγδοητῶν μοναχῶν» (Λαυσαϊκὸν τοῦ Ἅγιου Ὄρους, σ. 218).

Ὑπῆρξε ἀξιος συνεχιστῆς τῆς ἡσυχαστικῆς καὶ φιλοκαλικῆς πα-

ραδόσεως, ποὺ συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν πνευματικὴ ἀνάκαμψη καὶ ἐπάνδρωση τοῦ Ἅγιου Ὁρους. Πολλοὶ ἀπὸ τὸν θεολογικὸν καὶ ἐκκλησιαστικὸν χῶρο ὁμολογοῦν ὅτι στὴν σημερινὴ εὐλογημένη ἐπάνδρωση τοῦ Ἅγιου Ὁρους συνέτειναν κυρίως οἱ ἔξῆς παράγοντες: ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἐσσεξ μὲ τὸ περίφημο βιβλίο του γιὰ τὸν Ἅγιο Σιλουανὸν τὸν Ἀθωνίτη, ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ὁ ἀσκητὴς μὲ τὴν χαριτωμένη παρουσία του στὸν Ἱερώνυμο τόπο, ὁ Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστὴς καὶ οἱ ὑποτακτικοὶ του.

Θεωροῦμε μεγάλη εὐλογία τοῦ Θεοῦ ὅτι καταγόμαστε πνευματικὰ ἀπὸ τέτοια ἀγία ρίζα, ἀλλὰ συγκλονιζόμαστε καὶ φοβούμεθα συνάμα, γιατὶ ἔχουμε εὐθύνη ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων νὰ βιώσουμε, νὰ διατηρήσουμε καὶ νὰ μεταλαμπαδεύσουμε αὐτὴν τὴν Παράδοση. Γιὰ τὴν συνοδία μας ὁ Γέροντας Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστὴς ἥταν Ἅγιος καὶ τὸν ζούσαμε ως Ἅγιο καὶ πρὸ τὴν Ἅγιοκατάταξή του. Αὐτὸ ἵσχε καὶ γιὰ πολλοὺς πιστούς, οἱ ὅποιοι τὸν τιμοῦσαν διαβάζοντας τὴν Ἀκολουθία του, προσκυνώντας εἰκόνες του ποὺ ἀγιογραφοῦσαν. Χαρήκαμε δημοσίᾳ τῷρα μὲ τὴν Ἅγιοκατάταξή του, διότι ὁ Ἅγιος προσφέρεται πλέον στὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καὶ παρέχεται ἡ δυνατότητα νὰ ἀξιοποιηθεῖ ἡ μεσιτεία του, ἡ πρεσβεία του καὶ νὰ ὠφεληθεῖ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλη ἡ οἰκουμένη, γιατὶ ἔνας Ἅγιος εἶναι παγκόσμιος. Ἀξιοσημείωτο ἐπίσης εἶναι τὸ γεγονός ὅτι ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος προσανήγγειλε αὐτὴ τὴν Ἅγιοκατάταξη. Αὐτὸ γίνεται γιὰ πρώτη φορά. Κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Ἅγιον Ὁρος τὸν Ὁκτώβριο τοῦ 2019 ὁ Παναγιώτατος ἐξήγγειλε τὴν, τότε μελετωμένην καὶ σήμερον ἥδη γενομένην, ἀναγραφὴν εἰς τὰς ἀγιολογικὰς δέλτους τῆς Ὁροθόξου Ἐκκλησίας τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ μαζὶ μὲ ἄλλους τέσσερεis Ἅγιορεῖτες Πατέρες, τὸν Γέροντα Ἱερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, τὸν Γέροντα Ἐφραίμ Κατουνακιώτη ὁ ὅποιος ἥταν καὶ ὁ πρῶτος μαθητὴς τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ, τὸν Γέροντα Δανιὴλ Κατουνακιώτη καὶ τὸν

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Γέροντα Σωφρόνιο τὸν Ἀθωνίτη μὲ τοὺς ὀποίους ὁ Γέροντας Ἰωσὴφ εἶχε πνευματικές σχέσεις.

Προβάίνουμε, κατόπιν καὶ τῆς ἐγχρίσεως παρὰ τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καὶ τῆς περὶ Αὐτὸν Ἀγίας καὶ Ιερᾶς Συνόδου, στήν ἔκδοση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ νέου Ἅγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ, γιατὶ τὸ θεωροῦμε χρέος πρὸς τὸν πνευματικὸν Γενάρχη τῆς συνοδίας μας, τὸν Παπποῦ Ἰωσὴφ ὅπως τὸν ἀποκαλοῦμε, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν μακαριστὸν Γέροντά μας Ἰωσὴφ Βατοπαιιδίου ποὺ τὴν συνέγραψε. Τὸ βλέπουμε δημος καὶ ως ὁφελὴ πρὸς τοὺς φιλαγίους καὶ φιλακολούθους οἱ ὄποιοι θὰ ἔχουν ἔτσι τὴν δυνατότητα νὰ τιμοῦν τὸν Ἅγιο «ἐν ἀσμασὶ καὶ ἱεραῖς μελῳδίαις» καὶ νὰ ὠφελοῦνται πνευματικά.

·Ο Καθηγούμενος τῆς Ιερᾶς
Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιιδίου



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ	7
ΠΡΟΛΟΓΟΣ	9
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ	13
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ	19
ΙΕΡΑ ΆΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΉΜΩΝ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ	
ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ	31
ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ	35
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΝ	46
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ	80
ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ	85
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	107